

Beste medeparochianen,  
broeders en zusters,

We hebben vandaag een prachtig evangelie  
over Jezus die een Samaritaanse vrouw ontmoet,  
heel gewoon bij een waterput.  
En weet u wat ik zo mooi vind van dit verhaal!  
Jezus begrijpt deze vrouw.  
En misschien is dat wel het mooiste  
wat je kan overkomen:  
Iemand ontmoeten die jou helemaal begrijpt.  
Die begrijpt wat je allemaal hebt meemaakt.  
Die begrijpt wat je moeilijk vindt of waar je bang voor bent.  
Die begrijpt wat jou pijn doet  
of waar mensen jou pijn hebben gedaan!  
Die begrijpt waar je ten diepste naar op zoek bent!

Wel, dat zien we allemaal in het evangelie van vandaag.  
Het is op het heetst van de dag, 12 uur 's middags.  
Jezus zit alleen bij een waterput, een beetje uit te rusten.  
De leerlingen zijn naar de stad om boodschappen te doen.  
En dan komt er ineens een vrouw naar deze waterput  
om water te halen.  
En dan ontstaat er een gesprek.  
En het is Jezus zelf,  
die dit gesprek begint.  
Heel interessant.  
Jezus begint!  
En zo vraagt Jezus aan deze vrouw:  
'Heb je een beetje water voor Mij?'

En het wonderlijke is,  
dat deze vrouw zich direct helemaal op haar gemak voelt.  
Ze voelt direct aan:  
Deze man kan ik vertrouwen.  
Deze man neemt mij serieus.  
Hij kijkt niet op mij neer,  
omdat ik een buitenlandse, een Samaritaanse vrouw ben.

Maar Hij heeft respect voor mij.  
En Hij vraagt zelfs iets aan mij!

En dan ontstaat er een gesprek.  
En in dat gesprek komt ter sprake  
dat zij al vijf mannen heeft gehad.  
En dat de man die zij nu heeft,  
niet haar man is.  
Natuurlijk, een pijnlijk onderwerp.  
Maar toch voelt zij aan:  
Deze man aan de waterput begrijpt mij.  
Deze man veroordeelt mij niet,  
maar het is alsof Hij aanvoelt  
dat ik mijn hele leven lang al oprecht heb gezocht  
naar de ware Jacob,  
maar nooit heb gevonden.  
En nu, bij mijn zesde man,  
heb ik het ook eigenlijk opgegeven.

Ze weet hoe de mensen in haar dorp  
daar tegenaan kijken.  
De mensen in haar dorp veroordelen haar.  
Oké, dat zullen ze niet hardop zeggen.  
Maar zij voelt gewoon aan  
dat de manier waarop de mensen naar haar kijken,  
dat ze het niet met haar eens zijn.  
Daarom is ze ook op het heetst van de dag,  
als iedereen aan het rusten is,  
naar deze waterbron gegaan,  
in de hoop niemand tegen te komen.  
Maar deze man is zo totaal anders!

Begrijpende liefde.  
Iemand die je begrijpt.  
Nogmaals, misschien wel het mooiste  
wat je kan overkomen.

Toch leerde ik van Henry Nouwen,  
die bekende Nederlandse priester,  
dat wij mensen elkaar toch nooit  
helemaal kunnen begrijpen.  
Zelfs in een gelukkig huwelijk  
blijft er toch altijd een verschil  
tussen man en vrouw.  
En zelfs in een hechte vriendschap  
kun je elkaar nooit helemaal begrijpen.  
Henry Nouwen legt dat als volgt uit.  
In ons hart blijft er altijd één plekje open  
dat alleen God kan begrijpen  
en dat alleen God kan opvullen met zijn Liefde.

Als wij alles van een ander verwachten,  
in een huwelijk of in een vriendschap,  
dan zouden we daarmee die ander  
eigenlijk overvragen.  
Dat mag je van een ander ook eigenlijk niet verwachten.  
En daarom moeten we er voor zorgen  
dat God Zelf dat ene plekje in ons hart  
kan opvullen met zijn liefde.  
Dat ene plekje dat door geen ander kan worden opgevuld!  
En het wonderlijke is dan,  
dat, wanneer je dan de ander niet overvraagt,  
je juist des te meer kunt genieten  
van hoeveel je elkaar toch wel kunt begrijpen  
en wel kunt liefhebben!

En dat is wat deze Samaritaanse vrouw  
op een of andere manier ontdekte  
bij die waterbron,  
waar zij Jezus mocht ontmoeten.  
Iemand die haar helemaal begreep.  
En terecht denkt zij dan:  
'Maar deze man kan dan niet zo maar iemand zijn!  
Zou deze man dan misschien de Messias zijn,  
de Zoon van God!'

En helemaal blij gaat zij terug naar haar dorp.  
En terwijl zij altijd de mensen van haar dorp  
zo veel mogelijk probeerde te ontlopen,  
vertelt ze nu aan iedereen die het maar wil horen:  
'Volgens mij heb ik de Messias ontmoet.  
Iemand die mij helemaal begreep  
en mij niet veroordeelde maar juist helemaal begreep.'  
'Kom eens kijken,  
iemand, die mij alles heeft verteld  
wat ik gedaan heb!  
Zou Hij soms de Messias zijn!'  
En velen Samaritanen uit de stad  
gingen geloven in Jezus  
door het enthousiaste verhaal van deze vrouw.

Die man, die Jezus, die Messias, die Zoon van God,  
begrijpt u ook  
en wil u vandaag ontmoeten.  
Dat is de begrijpende liefde van God!  
En weet u wat het 'mooie' is:  
Hij begint het gesprek!  
Amen.