

Beste medeparochianen,  
broeders en zusters,

Vandaag hebben we het evangelie  
van de Goede Herder.  
Jezus als de Goeder Herder.  
'Pastor bonus.'  
Ik vind dat altijd zo'n mooie uitdrukking:  
Jezus, de Goede Herder!

Ik weet niet wat u voelt  
als u de naam van Jezus hoort?  
Maar vreemd genoeg werd ik daar vroeger wel eens  
een beetje zenuwachtig van,  
ook al ben ik dan nu priester!  
Want ik moest dan helaas ook vaak denken aan mensen  
die wat opdringerig het evangelie  
probeerden te verkondigen.  
Evangelisten die als het ware bij jou  
de voet tussen de deur probeerden te krijgen.  
Ze weten alles beter en jij doet alles fout!  
En daardoor kreeg de naam van Jezus  
voor mij soms een beetje nare bijsmaak.

En daarom vind ik die uitdrukking,  
Jezus, de Goede Herder, zo mooi.  
Het is zo verfrissend, zo puur, zo mooi.  
Een Goede Herder,  
die echt van zijn schaapjes houdt.

Ik hoor wel eens van mensen  
dat zij zo teleurgesteld zijn in hun medemensen,  
dat ze wel eens zeggen:  
'Ik heb liever met dieren te maken  
dan met mensen!'  
Een beetje wonderlijke uitspraak natuurlijk.  
Maar je kunt je er ook wel iets bij voorstellen.

Maar Jezus is dus die Goede Herder,  
die zoveel van ons houdt,  
dat wij voor Hem als schaapjes en als lammetjes zijn.

In de gelijkenis van de Goede Herder  
richt Jezus zich overigens  
niet tot zijn twaalf leerlingen,  
maar tot de Joden.

Want weet u, de Joden hadden moeite met Jezus.

Nou, dat blijkt ook wel omdat ze Jezus  
uiteindelijk hebben gekruisigd en gedood.

Maar daarom probeert Jezus hun uit te leggen  
dat Hij echt wel degelijk de Goede Herder is  
en niet een dief of een rover.

En zo probeert Jezus hun ook uit te leggen  
wat het verschil is tussen een Goede Herder  
en een dief of een rover.

's Nachts slapen de schapen veilig in de schaapskooi  
en overdag zijn ze dan in de wei.

De schaapskooi is hier een beeld van Gods huis,  
de tempel of de synagoge.

En Jezus, als de goede herder,  
gaat altijd door de deur van de schaapskooi naar binnen  
om zijn schapen weer op te halen  
en naar de weide te brengen.

Maar een dief of een rover  
gaat langs een andere weg naar binnen.

Stiekem door een zijingang,  
of hij klimt zelfs 's nachts over de muren heen.

Zo is Jezus dus niet.

Jezus vertelt over God altijd eerst  
in de tempel of in een synagoge.

Ik zou bijna zeggen, heel officieel.  
Heel vaak lezen we in het evangelie  
dat Jezus eerst de tempel of de synagoge  
binnen gaat.

Jezus is dus geen sekte, die stiekem binnendringt!

En dan staat er:

'De schapen luisteren naar zijn stem.'

Dat vind ik ook zo'n mooie uitspraak:

'De schapen luisteren naar zijn stem.'

Blijkbaar horen de schapen iets in de stem van Jezus,  
waardoor ze Hem iedere keer weer opnieuw herkennen.

Heel vaak zeg ik dat ook in mijn preken:

Ik hoop zo dat u Gods liefde leert herkennen  
in het Woord van God, in de stem van Jezus.

Want weet u, de Bijbel is Gods Woord.

En als u heel goed luistert,

en dat is vaak helemaal niet zo makkelijk,

maar als u heel goed luistert,

zult u iets herkennen

van het warme hart van God in de Bijbel.

Iets van Gods liefde, van Gods barmhartigheid.

'Het is de toon die de muziek maakt!'

'C'est le ton qui fait la musique!'

Maar helaas, de duivel kan ook Gods Woord gebruiken.

We zagen dat al toen Jezus veertig dagen  
in de woestijn werd beproefd.

Op het einde daarvan komt dan de duivel,

die nota bene met Bijbelverzen

Jezus probeert te verleiden.

En zo zegt de duivel bijvoorbeeld tegen Jezus:

'Spring van het dak van de tempel,

doe eens iets bijzonders,

want de Bijbel zegt:

'engelen zullen je opvangen!'

Ja, ja, zegt Jezus dan,

maar de Bijbel zegt ook:

Je mag God niet uitdagen, op de proef stellen!

Maar hier zien we dus  
dat ook de duivel probeert de Bijbel te gebruiken,  
maar dan om mensen te verleiden.  
Daarom is het zo belangrijk  
om niet alleen maar naar de woorden van de Bijbel  
te luisteren,  
maar bovenal ook  
naar de stem van God.  
Die liefdevolle stem van God!  
De stem van de Goede Herder!

En dan tot slot:  
De Goede Herder kent zijn schapen bij naam!  
Ongelofelijk, hè!  
Jezus kent u bij name.  
Uw naam staat gegrift in de palm van Gods hand.  
Ik probeer me dat dan altijd een beetje letterlijk  
voor te stellen.  
Ziet u het voor zich?  
Kijk eens naar de binnenkant van uw eigen hand.  
En daar, in Gods hand, staat uw naam gegrift.  
Wij zijn geen nummers voor God,  
maar wij zijn namen, kinderen van God.  
Maar voor de dief en de rover  
zijn wij alleen maar een prooi.

Ik ben tegenwoordig wel eens een beetje bezorgd  
hoe de kerk met ons omgaat.  
Zijn wij nog alleen maar aantallen,  
of zijn we ook nog schapen,  
ieder met zijn eigen naam.  
Ik begrijp best dat de kerk op dit moment  
voor grote uitdagingen staat.  
Vroeger hadden we grote aantallen,  
nu soms nog maar een handje vol mensen.

Maar dan nog mag de kerk nooit vergeten  
dat het niet alleen maar om aantallen gaat,  
maar ook om schapen,  
ieder met zijn eigen naam.  
Bij onze paus Franciscus voel ik mij daarom veilig!  
Bij hem zie ik iets van de Goede Herder,  
die zijn schapen wel bij name wil kennen!  
Bij hem komen de aantallen niet op de eerste plaats.  
Alleluia!  
En zo is Jezus onze Goede Herder,  
onze Pastor Bonus.  
Amen.