

Beste medeparochianen,
broeders en zusters.

We zijn op weg naar Pinksteren.
Eerste hebben we nog aanstaande donderdag Hemelvaartsdag.
Daarna nog een gewone zondag.
En dan is het al weer Pinksteren.

In het evangelie van vandaag zien we
hoe Jezus zijn leerlingen al een beetje erop voorbereidt
dat Hij terug zal gaan naar de Vader.
Hemelvaartsdag.
En dat zij dan zonder Hem verder zullen moeten gaan.

Ik moest in dit verband
even denken aan het volgende:
Ik weet nog heel goed dat mijn ouders overleden.
Mijn vader is niet zo heel oud geworden.
Maar mijn moeder gelukkig wel, 86 jaar.
En ik was toen 50 jaar.
Maar toen mijn moeder dus als laatste overleed,
realiseerde ik mij ineens heel goed:
nu heb ik dus geen ouders meer.
Geen ouders meer om op terug te kunnen vallen.
Er breekt een nieuwe fase aan.

Zoiets staat nu ook de leerlingen van Jezus te wachten.
Ze hadden altijd nog kunnen terugvallen op Jezus.
Maar er zal nu een tijd komen,
dat Jezus terug zal gaan naar zijn Vader
en dat ze zelf de volle verantwoordelijkheid
zullen moeten gaan dragen.

En Jezus bereidt hen daar nu op voor.
En daarom zegt Jezus:
'Als het zover is,
dan zal Ik voor jullie bidden bij de Vader.

En dan zal Ik aan de Vader vragen
dat Hij jullie een andere Helper zal gaan geven.
De Heilige Geest.
Zodat jullie niet als weeskinderen achter blijven.'
Mooi hè!
Hier zie je dat Jezus echt voor zijn leerlingen blijft zorgen.
Dat ze niet als weeskinderen achter blijven!
Zelfs als Hij weet dat Hij dan niet meer lijfelijk
bij hen aanwezig zal zijn.

Maar wat is nu beter,
leerling zijn van Jezus,
of iets van het talent van Jezus zelf, de Heilige Geest
in je hart ontvangen?
Iemand legde dat eens als volgt aan mij uit.
Stel je houdt van voetballen!
Wat zou je kiezen:
Drie jaar les van Cruijff?
Nou, dat is natuurlijk fantastisch.
Les krijgen van de beste voetballer ooit!
Maar hoe zou jij het vinden
als je iets van het talent van Cruijff zelf
zou mogen ontvangen!
Nou, u begrijpt, als dat laatste zou kunnen,
ja, dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn!

Nou, de leerlingen van Jezus kregen beide!
Ze hadden eerst drie jaar lang les mogen krijgen van Jezus,
als zijn leerlingen.
En daarna kregen ze ook nog eens iets van
het talent van Jezus zelf,
namelijk, de Heilige Geest!
Pinksteren.

In de eerste lezing zagen we
hoe dat talent van de Heilige Geest werkte
bij één van de leerlingen van Jezus, Filippus.

Daar word je gewoon jaloers op.
Mensen werden door hem bevrijd
van allerlei kwade invloeden,
lammen en kreupelen konden weer lopen.
En ga zo maar door.
Dat was door het talent van de Heilige Geest.
Door Pinksteren.

Maar wie is dan toch die Heilige Geest?
Laat ik het allereerst heel eenvoudig zeggen:
de Heilige Geest is de Liefde van God.
Het was de liefde van God,
door wie Filippus werd gedreven.

Maar hoe kunnen wij die liefde van God
in ons leven ervaren?
Hoe ervaren wij iets van dat talent van de heilige Geest
in ons hart?
Misschien kan ik de vraag nog iets anders stellen.
Waar worden wij warm van in ons geloof?
Wat maakt ons enthousiast?

Mag ik u gewoon eerst een voorbeeldje geven
waar ik persoonlijk warm van word.
In het evangelie van vandaag
wordt gesproken over de Geest van waarheid.
Nou, daar word ik nu warm van.
Ik hou van de waarheid.
Vooral ook het filosofische begrip waarheid!
Oké, ieder zijn smaak.
Maar daar word ik warm van.

Maar waarheid moet je wel goed verstaan!
Want soms zegt iemand wel eens:
'Nou, ik zal jou eens even flink 'de waarheid' zeggen.'
Nou, als iemand dat tegen je zegt: Kijk uit!
Want meestal komt er dan niet veel goeds over je heen.

'Je doet dit niet goed en je doet dat niet goed.'
En ga zo maar door!
Een ongezouten waarheid!
Nou, dat is volgens mij niet de waarheid
die Jezus bedoelt.
Dat is niet de Geest van waarheid.
Dat is een koude, kille waarheid.

Maar als God de waarheid tot ons spreekt,
dan is dat iets heel anders.
God zegt misschien ook wel tegen ons:
'Inderdaad, je hebt dit of dat niet goed gedaan,
maar Ik ben een God die vergeeft.
Ik ben zelfs een God die gráág vergeeft.
En Ik wil wat fout gegaan is in jouw leven,
weer herstellen.
Niet alles kan soms nog hersteld worden.
Maar zelfs dan nog weet God altijd wel
een bepaalde oplossing te bedenken.

Nou, dat is de waarheid van God,
de Geest der waarheid.
En dat maakt mij helemaal enthousiast.
Daar word ik warm van.
Dan komt er als het ware een vlammetje in mij tot leven.
Dat is voor mij de Heilige Geest.
Pinksteren!

Zo moet er ook iets zijn dat u warm maakt.
Ik weet bijvoorbeeld dat sommigen van u
heel erg enthousiast kunnen worden
als ze voor anderen kunnen zorgen.
Als ze er voor anderen kunnen zijn.
Daar worden zij warm van.
Nou, zo werkt blijkbaar dan Gods Geest in u.
Dat is dan uw specifieke talent!

En zo hoop ik dat iedereen van ons
steeds meer gaat ontdekken
waar hij warm van wordt in het geloof.
En dat u dan zo ontdekt hoe de Heilige Geest
in u wil werken.
En zo mogen wij opgaan naar Pinksteren!
Alleluia.