

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

Toen ik mij zo voorbereidde op deze preek van vandaag,
dacht ik:

Hoe vaak begrijpen wij God verkeerd?

Hoe vaak hoopten wij dat God zus of zo zou handelen
en liep het toch allemaal anders af?

Of hoe vaak hoopten wij dat God zou ingrijpen
en leek het er op alsof Hij niets deed?

Nou, in de tijd van Jezus was het niet anders.

En soms zelfs nog erger.

Want als we het evangelie van vandaag
één regeltje eerder zouden beginnen,
dan zouden we lezen

dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt:

'Ik ben jullie Leraar en Meester.

Maar sommige mensen zeggen dat Ik de duivel ben.

Nou, dan zullen ze over jullie, mijn leerlingen,
niet veel anders denken.'

Nou, zoiets zouden wij natuurlijk nooit zeggen:

Dat Jezus de duivel is.

Dat zou ons veel te ver gaan.

Maar hoe vaak begrijpen wij

God ook misschien wel verkeerd.

En hoe vaak denken mensen om ons heen

misschien ook wel dat de kerk er allen maar is
om dingen te verbieden.

Of alleen maar om mensen te veroordelen.

Of dat God mensen zou willen straffen

of naar de hel zou willen sturen.

Bij ons katholieken valt dat gelukkig nog wel mee.

Maar bij sommige kerken kunnen die gedachten

soms heel erg spelen,

waardoor heel veel mensen afhaken.

En als wij dan toch iets over Gods liefde
zouden willen zeggen,
ja, dan is de kans heel erg groot
dat zulke mensen dan als volgt zullen reageren:
'Stop maar, voor mij hoeft dat allemaal niet meer.'
Ze hebben zulke slechte ervaring uit het verleden,
dat ze niet meer opnieuw teleurgesteld willen worden.

En toch zegt Jezus dan aan het begin
van het evangelie van vandaag:
'Wees niet bang.'
En nu zeg ik het even met mijn eigen woorden:
'Wees niet bang.'
Zeg tegen de mensen dat mijn evangelie
een boodschap is van Gods liefde.
Ook al hebben heel veel mensen
deze boodschap vaak helemaal verkeerd begrepen.
Maar toch is mijn evangelie echt
een boodschap van Gods liefde.'

En dan zegt Jezus vervolgens:
'Niets is bedekt of het zal onthuld worden.
niets is verborgen of het zal bekend worden.'
Maar ook bij deze woorden van Jezus
ervaar ik weer een beetje
hoe gemakkelijk we Jezus' woorden
verkeerd kunnen verstaan.
Want ook nu zouden we weer kunnen denken:
'Oh, ik moet dus goed op mijn woorden letten,
want alles zal eens naar buiten komen.'

Maar ik geloof niet dat Jezus dat hier bedoelt.
Ik geloof dat Jezus hier juist
het tegenovergestelde bedoelt, namelijk:
'Eens zullen de mensen inzien
hoeveel Ik van hen hield
en hoeveel jullie namens Mij
van de mensen mogen houden.'

Eens zal dat duidelijk worden,
dat jullie geen kwaad wilden
maar juist het tegenovergestelde:
het goede, het meest liefdevolle.'

Toch had Jezus zelf ook wel eens moeite
om God goed te begrijpen.
Toen Jezus aan het kruis hing op die Goede Vrijdag,
toen Hij de ellende van de hele wereld
op zijn schouders droeg,
toen riep Jezus ook vertwijfeld uit:
'Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten.'
Ik denk dat Jezus toen ook even
nauwelijks kon begrijpen
waar God was!

Maar dan toch weet Jezus zich direct weer te herpakken
en zegt Hij:
'Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.'
Na dat korte moment van vertwijfeling,
komt dan toch weer dat diepe vertrouwen
in God zijn Vader.
'Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.'

Wil dat zeggen dat God de Vader
Jezus toen ineens van het kruis afhaalde?
Dat is was wij misschien stiekem zouden hopen!
Maar dat was niet het geval.
Jezus stierf lichamelijk aan dat kruis op Golgotha.
Maar zijn vertrouwen in God zijn Vader
had niemand Hem kunnen afnemen.
Of, zoals Jezus het in het evangelie van vandaag zegt:
'Wees niet bevreesd voor hen
die wel het lichaam kunnen doden
maar niet de ziel.'

En dan zegt Jezus iets over de hel.

Een onderwerp waar wij natuurlijk altijd
met een grote boog om heen lopen.
Maar misschien mag ik daar toch iets over zeggen,
zoals ik geloof dat het zou kunnen zijn!
Ik geloof dat God in zijn liefde
een plek in het universum heeft gemaakt,
waar zijn liefde niet is,
waar Hijzelf niet is: de hel.
En dat heeft Hij gedaan voor het geval dat,
als mensen absoluut niet in zijn Liefde zouden willen wonen,
dat dan daar in het universum een plek is
waar God niet is.
Waar het Licht van God niet is.
Waar alleen maar duisternis is.

Maar in ons evangelie van vandaag
zegt Jezus daar eigenlijk verder niets over.
Alleen dit, en dan zeg ik het weer even
met mijn eigen woorden:
'Maar dat is nou het laatste wat God zou willen, de hel!'
'Jullie zijn zo kostbaar in de ogen van God.'
'Op de markt gaan twee mussen voor de prijs van één stuivertje.
Maar God rekent niet met tweetallen.
Zelfs één musje is voor Hem de volle prijs waard.
Zelfs de haren op ons hoofd zijn geteld.
Zo kostbaar zijn wij in Gods ogen.'
'De hel. Nou, dat is nou werkelijk het laatste
dat God zou willen.'
Ziet u weer, hoe gemakkelijk wij God
verkeerd kunnen verstaan!

Oh, ik hoop maar één ding:
Dat mijn preek u zal helpen,
niet te snel een oordeel te vellen over God!
Niet God verkeerd te begrijpen.
Maar altijd te blijven zoeken
naar Gods onvoorwaardelijke liefde
voor een ieder van ons.